

Jaargang 10, nr. 2, februari 2025



# Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- » (Her)bevestiging ambtsdragers
- » Cantorij – als nieuw
- » Verjaardagsviering 80-jarigen
- » In gesprek met . . . . .



Protestantse Gemeente  
Bathmen - Okkenbroek

## Van de redactie

Met veel plezier verwelkomen we Ankie, onze nieuwe voorzitter van de kerkenraad, die ons meteen heeft geïnspireerd met het mooie initiatief: '30 dagen niet klagen'. Een krachtig begin dat ons aanzet tot positief nadenken over de toekomst. Het laat ons zien hoe belangrijk het is om bewust om te gaan met onze gedachten en woorden, iets wat ons allemaal kan verrijken.

Zelf heb ik onlangs mijn pols gebroken en merk ik hoeveel mensen aan mij denken. Dit laat me opnieuw beseffen hoe waardevol het is om aandacht voor elkaar te hebben. Naoberschap is de toekomst in onze dorpen. Samen staan we sterker, en met deze houding kunnen we veel bereiken.



Voor jullie ligt het nieuwe Baaken, ook deze maand weer veel leesplezier.

*Géke Veldwachter*

### Noaber

'n Noaber is better dan 'n verre vriend  
Ene woar aj' met licht en mangs ok griend  
**En ze vindt 't allemoal heel gewoon**  
**As ze wat veur mekaar kunt doen**

*Sietse Smit*

Kijk ook eens op:

<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>

Reacties kunt u sturen naar:

[redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl)

## Inhoud

Jaargang 10, nr. 2, februari 2025

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4	Kerkenraad
5	(Her)bevestiging amtsdragers
6-8	Pastores
9	Kerkrentmeesters
10	Diaconie/ZWO
11	Deventer geeft warmte
12-13	Diaconie/ZWO
14	Van Kerk tot Dijk
15	Recept - Valentijnkoeken
16-17	Van het kerkelijk erf
18-19	In gesprek met
20	In memoriam
21	Stiltepagina
22	Vieringen
23	Goed om te weten/ Colofon
24	Strip Dominee de Heer

*Bij de voorpagina:*

Oliebollen bij de koffie na de dienst in Okkenbroek.

*Foto: Wil Mandersloot*



# Wat is waarheid?

Vorige week kondigde Mark Zuckerberg, grote baas van Meta (van o.a. Facebook) aan dat zijn bedrijf stopt met 'fact-checking'. Tot nu toe was het zo dat wanneer iemand op een van de sociale media van zijn bedrijf een boude uitspraak deed dit gecontroleerd kon worden door fact-checkers. Is het wel waar wat hier gezegd wordt? Op die manier werd een dam opgeworpen tegen veel haatberichten, al dan niet politiek gemotiveerd. Om een voorbeeld te noemen: iemand post op Facebook een bericht waarin hij na de aanslag op de Kerstmarkt in Maagdenburg schrijft: 'Weer een misdaad van een moslim!'. Fact-checkers zouden dan opmerken dat de man weliswaar afkomstig is uit Saudi-Arabië, maar dat hij zich juist heeft afgewend van de islam en rechts-extremistisch gedachtegoed aanhangt; hij blijkt zelfs fan te zijn van Wilders.

Zuckerberg heeft aangegeven dat zijn bedrijf stopt met fact-checking omdat die volgens hem 'politiek gemotiveerd zijn'. Met andere woorden: de waarheid die gezocht wordt is gekleurd door de politieke vooringenomenheid van de fact-checkers. Waarbij je je kunt afvragen of de keuze van Zuckerberg om niet meer te fact-checken zelf niet politiek gemotiveerd is, een knieval naar de nieuwe keizer in de VS.

'Wat is waarheid?'. Dat is ook de vraag die Pilatus stelt aan Jezus in het Johannes-evangelie. In datzelfde Evangelie heeft Jezus eerder al getuigd dat hijzelf 'de weg, de waarheid en het leven' is. Een uitspraak waarmee in de geschiedenis van kerk en theologie flink aan de haal is gegaan. De eeuwen door heeft de kerk gemeend een absolute waarheidsclaim te bezitten, die niet gebaseerd was op fysica (de wetenschap) maar op metafysica. Dat wil zeggen een waarheid die ons kennen te boven gaat, want gefundeerd in de goddelijke waarheid. Dat heeft in het verleden geresulteerd in zeer onvruchtbare discussies tussen kerk en wetenschap, waarbij de machtigste partij uiteindelijk aan het langste eind trok (wat dat betreft is er weinig veranderd).

Het laat zien hoe kwetsbaar de waarheid is. Als wordt gezegd dat 'wetenschap ook maar een mening is' en een gecontroleerde waarheid niet wordt geaccepteerd want 'politiek gemotiveerd', dan wordt de waarheid te grabbel gegooid. Inderdaad, met de woorden van Pilatus: 'Wat is waarheid?'. En wie bepaalt dat? Een president die alleen oog heeft voor zijn eigen waarheid? Een commercieel bedrijf dat zich Meta noemt (uit het Grieks, waar 'meta' zoiets als 'voorbij', 'ver' betekent)? Een kerk die zich voor de waarheid beroept op metafysische bronnen (God, de Bijbel)?

Het verhaal van Jezus vertelt ons over de kwetsbaarheid van de waarheid. Zo is Pilatus er persoonlijk wel van overtuigd dat Jezus niets strafbaar heeft gedaan, maar hij levert hem toch uit om te kruisigen om zo het volk tevreden te stellen. Populistische waarheid dus. 'Mijn waarheid is de beste', zou de keizer zonder kleren in Washington zeggen.

Jezus laat echter ook iets anders zien. Een ander waarheidsbegrip. Dat hij die drie begrippen na een 'Ik ben...' laat volgen ('...de weg, de waarheid en het leven') geeft niet aan dat hij die drie afzonderlijk claimt ('Ik ben de Weg, ik ben de Waarheid, ik ben het Leven'), maar dat die drie op elkaar betrokken zijn. Je zou het zo kunnen zeggen: de essentie is dat ik in mijn leven de weg van de waarheid ga. Waarbij waarheid dan geen fysisch of metafysisch begrip is, maar een relationeel begrip. Het gaat erom dat ik mijn leven samen met anderen 'in waarachtigheid' leef. En dat is een insteek die in het huidige debat ver naar de achtergrond is verdreven. Het is een waarheidsbegrip dat niet door fact-checkers wordt gecheckt. En dat zeker niet toe te vertrouwen is aan grote bedrijven als Meta of X (zij gaan uiteindelijk alleen voor de winst, de aandeelhouders, de bonus) en ook zeker niet aan machthebbers die alleen hun eigen waarheid zien (en o wee als je het daar niet mee eens bent). Als kerk mogen we de opdracht serieus nemen om juist van die waarheid hoeder en verkondiger te zijn. Met oog voor het kwetsbare ervan, maar ook (met een niet-etymologische verwijzing) van het WAARdevolle van die waarheid. Het leven als een weg in waarachtigheid. Tot eer van God, ten dienste van onze naaste.

ds. Henk Spit



# Dromen en vertrouwen



Een hele tijd geleden was het gedicht dat hieronder is afgedrukt een hit. Je hoort het nu niet meer zo vaak, maar actueel is het nog steeds.

In de dienst van 6 januari in Okkenbroek had dienstdoend predikant Gert het over dromen. We moeten als Christenen blijven dromen over een toekomst die goed is voor de wereld en alles wat daarop leeft.

Je zou kunnen denken dat je als dromer juist bezig bent om de werkelijkheid niet te willen zien. De boodschap die Gert ons mee wilde geven was dat we juist wakkerder zijn als we ruimte geven aan onze droom. Dan kunnen we beter zien waar we af moeten wijken van het pad dat het meest logisch lijkt. Ik zou zeggen luister die dienst nog eens na, want ik ga hier natuurlijk een beetje kort door de bocht.

Als Kerk staan we voor de droom van een betere wereld. Die wereld is om te beginnen dichtbij, in onze dorpen. We dromen van een samenleving waar mensen elkaar helpen, oog hebben voor elkaar, durven vragen als dat nodig is. Waar we luisteren naar wat de ander denkt of voelt. Waar we niet bij voorbaat positie kiezen en oordelen.

De kerkenraad probeert dit beeld voor ogen te houden bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Hoe laten we ons zien in de dorpen? Welke activiteiten bieden we aan of moeten we niet meer doen? Waar kunnen we helpen in geval van armoede, moeite en verdriet? Kunnen we de gebouwen zo inrichten dat ze ook echt altijd open zijn om binnen te lopen? En nog zoveel meer vragen. En dan is er natuurlijk de vraag hoe we dat gaan betalen. Alles kost geld: van de predikanten die ook goed werk doen buiten onze geloofsgemeenschap, de activiteiten, en het gebouw zelf. Maar ook wie gaan dit allemaal doen? Wie wil er nog meedenken, wie steekt zijn/haar handen uit de mouwen?

Hier komt dat gedicht om de hoek kijken. Je zou kunnen denken dat we het allemaal zelf moeten doen. Echter het blijkt dat God ons dan draagt! We moeten leren vertrouwen te hebben in Hem. De kerk (niet alleen onze dorpskerk) bestaat al zo lang en heeft al zoveel stormen doorstaan. Misschien moeten we leren Hem niet voor de voeten te lopen.

*Ankie Borger*

Ik droomde eens en zie  
ik liep aan 't strand bij lage tij.  
Ik was daar niet alleen,  
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,  
en lieten in het zand,  
een spoor van stappen; twee aan twee,  
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,  
en zag mijn levensloop,  
in tijden van geluk en vreugde,  
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,  
zag ik langs heel de baan,  
daar waar het juist het moeilijkst was,  
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?  
Juist toen ik U nodig had,  
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,  
op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan,  
en antwoordde op mijn vragen;  
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,  
toen heb ik jou gedragen..."





(HER)BEVESTIGING AMBTSDRAGERS



# De cantorij, als nieuw!

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



Hanneke Diermanse  
tel. 06 125 302 81

**Als nieuw? Ja, als nieuw! Vanaf begin dit jaar is onze cantorij samen gegaan met de cantorij van de Lichtuskerk Colmschate. Hoe fijn is het om weer met een grote groep zangers en zangeressen te kunnen zingen!**

**Wat blijft is de donderdagavond én de deskundige leiding van Ingeborg.**

**Per periode zullen we afwisselend in beide kerken repeteren.**

Al vijfendertig jaar ben ik lid van een cantorij. Als jonge theologiestudente in Kampen sloot ik mij meteen aan bij het studentenkoor en maakte ik kennis met een breed repertoire kerkliederen. Wat genoot ik daar toen al van. Woorden en melodieën die mijn ziel raakten. Boven mijzelf uitzingen en als het ware gedragen worden door woord en melodie. Door te zingen zing je je als het ware het geloof te binnen.

Van kerkvader Augustinus (354-430) is de uitspraak: 'Zingen is dubbel bidden'. Je lichaam en je ziel doen eraan mee. Door het zingen heb je contact met God en met elkaar. Zingen is de meest natuurlijke en eenvoudige manier om er helemaal te zijn met al jouw ervaringen, gevoelens en verlangens.

Onlangs in het Dijkhuis trof het mij weer. Een oude dame zong met haar ogen dicht de liederen mee. De Engelsen zeggen dan: 'by heart'.

Bekende, vertrouwde liederen hebben een plekje in de ziel.

Waar woorden en taal verdwenen zijn blijft de kracht van zingen en muziek.

Welk lied zal ik later, oud en grijs geworden, 'by heart' zingen? Een lied uit Taizé of toch iets van Huub Oosterhuis?

Wie zal het zeggen.

Ik denk/hoop dat het er velen zullen zijn. Het lied dat we nu aan het oefenen zijn hoort daar zeker bij:

*Die mij droeg op adelaarsvleugels  
die mij hebt geworpen in de ruimte  
en als ik krijsend viel  
mij ondervangen met uw wieken  
en weer opgegooid -  
totdat ik vliegen kon op eigen kracht.*



Tekst: Huub Oosterhuis,  
n.a.v. Exodus 19 vers 4 -  
Melodie: Tom Löwenthal





Een prachtig lied! God wordt verbeeld als een adelaar, een sterke vogel die ons draagt als we even niet meer verder kunnen. Een adelaar leert zijn jongen vliegen door het jong op te pakken, het te dragen en vervolgens los te laten, in de hoop dat het zo al fladderend leert vliegen. Maar als het jong dreigt neer te storten, duikt de ouder er pijlsnel onder en vangt het op door zijn vleugels wijd uit te spreiden als een vangnet. Het jong wordt opgevangen en weer op het nest gezet. Zo kan het blijven oefenen tot het echt zelf kan vliegen.

Een mooi beeld vind ik dat: als je valt zijn er sterke vleugels die je opvangen en dragen tot je zelf weer verder kan, vliegen op eigen kracht. Ik dacht: mensen kunnen een adelaar zijn voor elkaar. Als dat gebeurt, gebeurt God. Een mooi lied in deze tijd van Epifanie.

Nieuwsgierig geworden naar de cantorij? Kom dan op zondag 9 februari om 10 uur luisteren in de Dorpskerk Bathmen en zing met ons mee!

*Ds. Hanneke Diermanse*



# PELOTONS

Een paar lezers mailden of appten mij waar ik in onze regio een zangfietspad kan vinden: in het buitengebied van Holten, achter het station de berg op. Maar, schreef iemand erbij, van de andere kant, de berg af, zingt makkelijker. En nu kwam door het lezen van Jonathan Sacks bij mij de gedachte op: hoe leuk zou het zijn om dit in de lente een keer met een peloton te doen.

## Bemidbar

Het kan de afsluiting van het seizoen zijn voor de groep mensen die al voor het derde jaar essays van Sacks leest en bespreekt. Eerst bij het Bijbelboek Genesis en nu zijn we met Numeri 'in de woestijn'. Want zo heet dit Bijbelboek in de Hebreeuwse taal: 'Bemidbar' – 'In de woestijn'. Tussen de uittocht van de Israëlieten uit Egypte en hun intocht in het Land van Belofte vertelt hun verhaal van veertig jaar woestijntijd, waarin ze afleren om slaven en slavinnen te zijn en leren hoe ze in vrijheid kunnen samenleven. Want als je dit eenmaal hebt geleerd dan ben je er, zeg maar, met elkaar voor elkaar. Met elkaar kun je een peloton vormen!

Sacks gebruikt dit woord in een essay waarin hij schrijft over de Tora, die niet van al het sociale politiek wil maken. Ik citeer: 'Niet alles wat we als volk samen doen, is te danken aan overheden, wetten,

rechtbanken en het mogelijke gebruik van geweld. Samenlevingen worden meestal bijeengehouden door een hele reeks instellingen die groter zijn dan het individu, maar kleiner dan de staat: families, gemeenschappen,

wijken, liefdadigheidsinstellingen, vrijwilligersgroepen, buurtverenigingen en dergelijke. Edmund Burke noemde dat de 'kleine – daar heb je het woord, gw – pelotons' van de maatschappij. Alexis de

Tocqueville noemde het 'verbanden'. Tegenwoordig spreekt men vaak van het maatschappelijk middenveld en niet-gouvernementele organisaties (ngo's). Samen vormen ze de burgermaatschappij. Wat al deze instellingen zo belangrijk maakt, is dat ze niet zijn gebaseerd op transacties van rijkdom (de markt) of macht (de staat), maar op een gevoel van identiteit, verbondenheid, loyaliteit, collectieve verantwoordelijkheid en vertrouwen.'

## Leven in noaberschap

Sacks laat mij hier denken aan hoe in onze plattelandsomgeving het burenschap van elkaar zo'n mooi stempel heeft gedrukt op het samenleven. En – of je dit nu wel of niet met het wat meer Twentse woord noaberschap benoemt – hierin schuilt naar mijn inzicht ook in onze tijd het grote (te)goed om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar veerkracht te ervaren in 'met elkaar voor elkaar'.

Bij die pelotons van mensen met goede wil, reken ik ook de kerkelijke gemeente. Fascinerend vind ik hoe in het wielrennen zo'n peloton zich voortbeweegt. Vertrouwen in elkaar lijkt mij hier het sleutelwoord. En het lijkt me nu dus zo leuk om, als het straks weer lekker fietsweer is, zo'n peloton op dat zangfietspad aan de voet van de Holterberg op de fiets te ervaren. En dan te merken, hoe waar het is wat we zingen: 'Ubi caritas Deus ibi est' (Taizé)

*Ds. Gert Wijnstok*

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



Gert Wijnstok  
tel. 06 104 598 83





# Actie Kerkbalans in volle gang

**Op het moment dat we dit schrijven is de Actie Kerkbalans nog in volle gang. Meer dan 80 vrijwilligers zijn op pad om alle gemeenteleden te bezoeken voor de vrijwillige bijdrage 2025. Vanaf eind januari starten we met het verwerken van alle toezeggingen.**

Een heel team is bezig geweest om alles voor te bereiden, dit jaar met het thema 'Zie je de kerk?' Dat begon met de ontwikkeling van de flyer. Daarin wordt zichtbaar dat de kerk bij heel veel activiteiten en gebeurtenissen betrokken is in onze dorpen en buurtschappen.

De PR-commissie heeft dat heel mooi beeldend vorm gegeven met de verrekijker die al deze gebeurtenissen heeft gespot.



Twee prachtige dronefoto's brengen de beide kerken zelf in beeld, midden in onze dorpen.

Het kan haast niet anders of 'Zie je de kerk' met een vraagteken kan gerust vervangen door 'Zie je de kerk' met een uitroepteken. We hopen dat we dat in de gedane toezeggingen volop terugzien.

In het volgend Baaken hopen we een (voorlopige) stand van de toezeggingen te kunnen vermelden. We zijn hoopvol gestemd!



*Beste mensen,*

Hierbij wil ik me even voorstellen.  
Ik ben Bennie Bleumink, wonende in Kring van Dorth en ben 61 jaar.

Samen met mijn broer en schoonzus hebben we een boerderij met akkerbouw en vleesvee.  
Vorig jaar zomer werd ik benaderd of ik als vrijwilliger mee wil draaien met de diaconie van de Kerk.  
Vanaf afgelopen september loop ik mee.  
In de kerkdienst van 12 januari 2025 ben ik als diaken bevestigd.

Ik hoop een steentje te kunnen bijdragen aan de Kerk.

Graag tot ziens,  
Bennie



## NIEUW PROJECT VAN DE ZWO

In december hebben we ons doel Moldavië afgerond en na overleg wilden de leden van de ZWO eigenlijk gaan stoppen. De doelen via Kerk in Actie zijn te weinig aansprekend en de mogelijkheid om te doneren voor goede doelen zijn erg groot. **TOCH GAAN WE DOOR** dankzij José Vijver.

José kunt u regelmatig tegenkomen in de wereldwinkel. De wereldwinkel heeft al een aantal jaren contact met Tamara Goossen, vroeger woonachtig in Bathmen. Zij verkopen artikelen die regelrecht uit Oeganda komen. José stuurde de laatste nieuwsbrief door van de Rob Foundation stichting naar ons (Harm Jan Borger, Gera Ploeg, Roelie van Erven en Wil Mandersloot).

Indrukwekkend om te lezen en de foto's die er bij staan te zien. In de vergadering van woensdag 22 januari hebben we gezamenlijk besloten ons in te zetten voor deze stichting.

Waarom? Kleinschalig en met directe contactmogelijkheden. De Rob Foundation is een stichting die actief is in een straal van zo'n 50 km rondom het dorp Mukono.

Tamara en haar medewerkers bezoeken medische posten om daar voorlichtingen, behandelingen en andere ondersteuning te bieden.

Met een terreinwagen die voorzien is van apparatuur en medicijnen (waar altijd te weinig van is) proberen zij de gezondheid van kinderen en moeders te verbeteren. U zult er zeker meer over lezen en horen de komende tijd.



*Namens de ZWO, Wil Mandersloot*





## Hulp voor stadsgenoten met een kleine beurs



### Actie van verbondenheid

Met uw donatie kunnen we praktische hulp bieden aan de inwoners die het financieel zwaar hebben. Uw steun betekent echter veel meer dan alleen financiële hulp. Het is een boodschap van saamhorigheid en warmte voor de mensen die het het hardst nodig hebben. Samen zorgen we ervoor dat onze burens, vrienden en plaatsgenoten de winter warm en waardig doorkomen.

Zie ook [www.meestergeertshuis.nl](http://www.meestergeertshuis.nl).

### Doneren

U kunt een gift over te maken via de QR-code:



## Paasgroetenactie 2025

Vanuit de PKN in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeeldingen zijn gemaakt door een gedetineerde man in de penitentiare inrichting in Veenhuizen. Het thema dit jaar is: Als nieuw. Zo'n paasgroet doet goed. Er wordt gedacht aan de gevangenen. U hoeft alleen uw naam er op te zetten, geen plaatsnaam. Er staat al een Engelse of Nederlandse groet op. Alle kaarten worden verzameld in een grote envelop en door de ZWO naar Kerk In Actie gestuurd voor 7 maart 2025. Daar worden ze gesorteerd en verdeeld over de penitentiare inrichtingen, zowel in Nederland als in het buitenland.



*Namens de ZWO bedankt.  
José Vijver*

## D.E. ZEGELS EN PICKWICKZEGELTJES SPAREN

Regelmatig krijg ik de vraag of ik (nee niet ik, maar ik slaat op de voedselbank) nog zegeltjes spaar. Het antwoord daarop is elke keer. JA!! Gelukkig vond ik afgelopen jaar zegeltjes in mijn brievenbus. FIJN!! Voor de kerst heb ik de zegeltjes bij elkaar gelegd en opgeteld en samen hebben we maar liefst 49.560 punten verzameld. Per pak koffie moeten er 500 punten ingeleverd worden.

### **Conclusie:**

99 pakken koffie. Prachtig toch wat kleine zegeltjes samen kunnen opbrengen voor de gebruikers van de voedselbank.

**Samen sparen,  
samen schenken**



### **Daarom wederom mijn vraag: SPAART U WEER MEE?**

Inleveren : Wil Mandersloot Woertmansweg 30 in Bathmen  
Of in de dorpskerk van Bathmen. Dat kan elke keer als er een activiteit is in de kerk.

## Koffie in de kerk

Op de derde vrijdagochtend van elke maand om 10.00 uur  
in de kerk van Bathmen.

De volgende keer is op **21 februari**.

Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.



# Verjaardagsviering 80-jarigen

Inmiddels hebben we het al een paar keer mogen beleven, maar ook op donderdag, 23 januari, was het weer zo ver:

De mensen, die vanaf 1 juli 2024 tot 1 januari 2025 tachtig jaar zijn geworden, kregen recent een uitnodiging om in de kerkzaal hun verjaardag nog eens dunnetjes over te doen. En aan die uitnodiging is gehoor gegeven! In totaal waren er 18 gasten: 13 van hen hadden zelf ook een gast meegebracht.

De schoonmaakploeg had de kerk nog 'even' schoongemaakt door te vegen, te stofzuigen en te dweilen, waarvoor dank! De versiering was opgehangen, de tafels klaargezet en toen was de kerkzaal er klaar voor.

Dominee Hanneke Diermanse heette de gasten rond half drie van harte welkom, waarna er een kop koffie of thee met iets lekkers erbij werd genuttigd. Ze vertelde aan de hand van psalm 90 dat een mens, die 80 mag worden, tot de sterken gerekend kan worden.

Daarna gaf Hanneke elke 'jarige' de gelegenheid om iets over zichzelf te vertellen. De oudste (geboren in juli) kreeg als eerste het woord, daarna volgden de andere jarigen in de maanden augustus tot en met december. De jarige vertelde waar zijn of haar wieg had gestaan, wat veel herkenning gaf: deze 80-jarigen zijn allemaal nog in oorlogstijd geboren en als je dan van hen hoort wat hun ouders hebben meegemaakt met hun pasgeboren kinderen . . . . dan word je stil . . . .

De sfeer was goed en gezellig, er was een selectie aan frisdranken met wat versnaperingen.

Rond kwart voor vijf vertrok de laatste gast.

Van diverse kanten kregen wij te horen dat het een geslaagde middag was!

*Hanneke Diermanse, Janneke van Schooten, Tineke Dragt*





# VAN KERK TOT DIJK



## Hindernissen

Niemand zal ooit de kerkenraad zijn binnengestapt met de bedoeling of de wens om een of ander record te vestigen. Achteraf is het natuurlijk wel mogelijk om ergens een balans van op te maken – bijvoorbeeld van het aantal dienstjaren (of moet ik zeggen ambtsjaren?). Aan de hand van het eerdergenoemde Excelbestand is dit gemakkelijk te doen.

Om maar met de deur in huis te vallen: Okkenbroek heeft drie mensen (naar de tijdgeest van toen: mannen uiteraard!) gehad die maar liefst 27 jaar kerkenraadslid zijn geweest.

Gedurende het eerste deel van deze lange periode waren alle drie notabel. Als dat destijds geen officieel ambt was, dan is het predicaat 'recordhouder' niet echt op hen van toepassing.

Hoe het ook zij, wat mij betreft gaat een eervolle vermelding naar de heer Frederik Theodoor Pahud de Mortanges, die zeker officieel kerkenraadslid was. Gedurende een periode van 25 jaar bekleedde hij het ambt van kerkvoogd.

Ik heb me laten vertellen dat hij woonde aan de uiterste westgrens van onze toenmalige Hervormde gemeente. Hij moet, met andere woorden, hemelsbreed ongeveer het verst verwijderd zijn geweest van de kerk. Tegenwoordig, met snelle vervoermiddelen en nog snellere communicatiemiddelen, speelt zo'n afstand nauwelijks een rol. Destijds, rond oorlogstijd ook nog, moet dat anders zijn geweest. Gezien zijn lange ambtstermijn zal het voor hem geen probleem zijn geweest, en ook niet voor de gemeenteleden die meermaals (bij herververkiezingen) op hem gestemd hebben.

Gedurende zijn periode van kerkenwerk zal hij ongetwijfeld hindernissen zijn tegengekomen.

Maar toch niet zo veel als Charles Ferdinand Pahud de Mortanges heeft moeten nemen. Een neef van "onze" Frederik Theodoor? (Ik raakte wat verstrikt in alle mensen met deze achternaam, die op internet voorkomen.) Deze Charles Ferdinand was misschien wel de beste springruiter die Nederland ooit gekend heeft. Hij was zó goed dat hij op verschillende Olympische Spelen totaal vier gouden medailles heeft gewonnen.

Zijn familie heeft uiteraard niet meegekregen dat Frederik Theodoor heel hoog eindigde op de ranglijst van kerkenraadsleden met de meeste dienstjaren (die lijst kon pas na 2016 worden opgemaakt). Gelukkig heeft de familie Pahud wel de geweldige triomfen van Charles Ferdinand meebeleeft. Ook mooi toch?



*Henk Kerkdijk*





# VALENTIJKOEKEN

## VALENTIJKOEKEN

### Ingrediënten

- 300 g meel (bijv. tarwe patentbloem)
- 70 g suiker
- 150 g (magere) margarine
- 1-2 eieren
- 1 zakje bakpoeder
- 1 zakje vanillesuiker
- 4 theelepels kruid of specerij

### Bereidingswijze

Knead alle ingrediënten tot een soepel deeg. Voeg op het laatst de gedroogde smaakmakers toe en knead nogmaals goed door. Laat het deeg afgedekt een uur rusten in de koelkast. Verwarm de oven voor op 180° C. Steek met een vorm hartjes uit en leg die op bakpapier op een ovenplaat. Bak ca. 10 -15 minuten.

Dit is een recept van de zusters in het Limburgse kloosterdorp Steyl dat dit jaar 150 jaar bestaat.

### Bron:

*Krauterküche – Kochen met der Natur, Steyler Kloosterküche, Steyler Missionare SVD z.j.*



**O**p veel plaatsen wordt Valentijnsdag gevierd met kaartjes of bloemen. Valentijn is vermoedelijk de naam van Valentinus van Rome (of Terni) die in 496 heilig werd verklaard. Volgens een legende zegende hij als bisschop het huwelijk in van een christelijk meisje met een ongelovige. Dat was destijds wettelijk verboden. Valentijn vond liefde belangrijker dan de regels van de wet. Ook de barmhartigheid van God kent geen grenzen.

### LIEFDE GAAT DOOR DE MAAG

Daarom een recept met zoete koekjes in de vorm van hartjes en met een smaakje dat bij de ander in de smaak valt. Kies bijvoorbeeld gedroogde kruiden of specerijen waar de ander van houdt. Bruikbare Bijbelse smaakmakers zijn bijvoorbeeld koriander, komijn, munt of kaneel. Passend bij de winter kan anijs gebruikt worden, of de geurige zaden van lavendel of gedroogde rozenblaadjes. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge



# Brandstof in februari

**Elke zaterdag mediteren** we in het koor van de kerk in Bathmen om 7.00 uur 's ochtends. De deur staat daarbij open voor iedereen; of je nu voor het eerst komt, af en toe of steeds van de partij bent: weet je welkom. Het duurt ongeveer een half uur. Vanaf woensdag 5 maart, de Eerste dag in de Veertigdagentijd, is deze meditatie tot Pasen, met uitzondering van de zondag, weer dagelijks.

**Vrijdag 7 februari** is er weer een **meditatieve wandeling** voor iedereen die mee wil lopen. Vertrek om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk, na afloop kunnen we koffie en thee drinken, tegen 11.45 uur gaat ieder weer zijns weegs.

**Vrijdag 28 februari** kan iedereen die wil aanschuiven bij de **stamtafel** in de kerk van Bathmen waar altijd goede gesprekken plaatsvinden. Van 11.00 tot 12.30 uur.

In plaats van de kerkdienst **zondag 2 maart** komt Kees Posthumus met een vertelvoorstelling '**Pasen in fragmenten**' in de kerk van Bathmen. Van 10.00 tot 11.00 uur met koffie en thee na afloop.

Diezelfde **zondag 2 maart** is er 's middags in de kerk van Bathmen ruimte voor gezelligheid en ontmoeting, een '**Praothuus**'. Van 14.30-17.00 uur, opgeven is niet nodig, en dat geldt ook voor de andere activiteiten hierboven.

Op **woensdag 5 maart** leest een vaste groep deelnemers een essay uit Numeri van **Jonathan Sacks**. Van 20.00 tot 21.30 uur in de kerk van Bathmen.

Vorig jaar vond voor het eerst een Iftarmaaltijd plaats in de Dorpskerk van Bathmen, in een samenwerking van onze kerkelijke gemeente met Stichting De Gouden Generatie. Deze maaltijd – tijdens de Ramadan wil de gastvrije gelegenheid zijn voor ontmoeting tussen mensen van verschillende godsdiensten en wie zich hierbij ook betrokken voelen. Dit jaar vindt deze Iftarmaaltijd opnieuw plaats. En extra bijzonder is dat die nu zowel in de vastenmaand van moslims als de Veertigdagentijd van christenen valt.

*Wanneer:* zaterdag 22 maart  
*Welke tijd:* vanaf 17.30 uur  
*Waar:* Dorpskerk Bathmen







Al vele jaren vormen Martijn Willers cello en Joris van den Berg piano een succesvol duo. Op 16 februari geven zij een concert in de Dorpskerk van Bathmen.

Het duo won in augustus 2008 een derde prijs bij het Internationale Johannes Brahms Kamermuziek Concours in Pörtlach, Oostenrijk. In mei 2014 waren zij winnaars van de Dutch Classical Talent Award 2014.

Het duo concerteerde in binnen- en buitenland (VS, China, Oostenrijk).

Joris van den Berg studeerde in Amsterdam en Manchester waar hij met de hoogste onderscheiding afstudeerde. In 2006 won hij het Nationaal Cello concours en volgde zijn debuut in het Concertgebouw.

Martijn Willers is een veelzijdige Nederlandse pianist, wiens hart voor de kamermuziek klopt. Daarnaast is hij sinds 2016 als correpetitor verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam en vanaf 2022 geeft hij bijvak piano aan hetzelfde instituut.

In Bathmen spelen zij werken van Beethoven, Schumann, Hosokawa, en Schubert.

**Concert: 16 februari 2025. Dorpskerk Bathmen.**

**Aanvang: 15.00 uur.**



**Toegang: € 20,00, Donateurs: € 12,50 – Jongeren tot 18 jaar gratis toegang.**

\*\*\*\*\*

### Paascyclus

Pasen valt dit jaar laat op zondag en maandag 20 en 21 april. Als altijd is er de voorafgaande dagen in de avonduren een doorlopende viering die begint op Witte Donderdag. Taakgroep Vieringen begint op donderdag 13 maart met de voorbereiding van deze Paascyclus.

Wil je meedoen met deze voorbereiding?

Van harte welkom van 15.00 tot 16.30 uur in de Dorpskerk van Bathmen.

\*\*\*\*\*

### Ontmoeting met gemeenteleden tussen de 25 en 50 jaar

Onze kerkelijke gemeente telt 222 mensen tussen de 25 en 50 jaar.

Tweeëntwintig van hen – aselect gekozen – worden deze maand uitgenodigd om thuis iets te vertellen van hun leef- en belevingswereld. De verwerking van deze ontmoetingen helpt om te kunnen inspelen op wat jongere generaties in onze kerk bezighoudt. Aard Jan Kram, Anke Marjolijn Muller, Ankie Borger, Gert Wijnstok, Hanneke Diermanse, Jan Harm Borger, Jorianne Poll en Wil Mandersloot tekenen voor deze ontmoetingen.





*Afscheid van de voorzitter*

## In gesprek met Frits Mandersloot

De afscheidsdienst afgelopen zondag maakt dat ik het ook echt voel: ik ben geen voorzitter meer van de kerkenraad. Dat was al zo vanaf 1 januari, maar zo'n dienst helpt om het ook echt af te ronden.

Het leuke van voorzitter zijn is dat je je met veel dingen mag bemoeien. Dat doe ik graag, zo ben ik geboren denk ik, mijn ouders waren net zo. Op mijn zeventiende was ik al voorzitter van de volleybalclub. Ik ben ook penningmeester bij de kynologenclub in Deventer. Maar de kerkenraad is toch wel speciaal. Er staat meer op het spel. Hoe kunnen we als kerkelijke gemeente relevant blijven, dorpskerk zijn? Dat gaat echt ergens over. En daar hebben we stappen in gezet de afgelopen twaalf jaar.

### **Van binnen naar buiten**

Niet alleen wat we op zondag binnen de kerkmuren doen bepaalt ons profiel als kerk maar ook hoe we ons buiten de kerkmuren, in het dorp, laten zien. Met de tafelgesprekken geven we daar weer meer invulling aan. Terugkijkend zie ik die beweging naar buiten

al bij dominee Joop Mol. Die wandelde veel door het dorp, maakte praatjes, had aandacht voor wie en wat hij tegenkwam. Hij maakte verbinding en dat voelde je. André van de Bor, zijn opvolger, kleurde meer de binnenkant van kerkzijn in. En onze huidige predikanten, Gert en Hanneke, zorgen samen voor binnen én buiten. Met zijn tweeën brengen zij de kwaliteiten die we nodig hebben. Het pastorale werk is Hanneke op het lijf geschreven, Gert geniet volgens mij van het werk 'buiten', de verbinding met de dorpen.

### **Van banken naar stoelen**

De vernieuwing van het interieur van de kerk in Bathmen past ook bij die dorpskerk die we willen zijn. In plaats van in de banken achter elkaar, zitten we nu in een cirkel en zien we elkaar. Dat voelt dichtbij en verbonden. In sommige gemeenten leidt zo'n keuze tot veel gedoe, hier is het gelukkig geruisloos gegaan. En met die andere inrichting is de kerk ook veel beter te gebruiken voor activiteiten van en voor het dorp. Tot aan een project van de basisscholen met energiezuinige huisjes aan toe.



### Van twee naar één

Een mijlpaal in de afgelopen jaren was de fusie van de kerken in Bathmen en Okkenbroek. We hebben voor dat proces bewust veel tijd genomen. Waar eerst elke zondag in Bathmen een kerkdienst plaatsvond en tegelijk om de week in Okkenbroek, zijn we nu van die dubbele diensten afgestapt en vieren we onze diensten óf in Bathmen óf in Okkenbroek. Dat vraagt wat van iedereen. Gelukkig zien we steeds meer dat mensen de weg naar beide kerken weten te vinden. De Brandstof activiteiten helpen in die verbinding, ook met Lettele trouwens. Zo hadden we laatst een filmavond in De Spil in Lettele die heel goed werd bezocht. Samen eten, film kijken en een gesprek is een goed recept.

### Van zelf naar samen

De contacten met andere kerkgemeenten in de regio zijn de laatste paar jaar geïntensiveerd. Colmschate-Schalkhaar, Deventer, Diepenveen, Holten en Bathmen-Okkenbroek spreken elkaar nu zo'n drie keer per jaar op meerdere niveaus, de voorzitters, de predikanten en de mensen die activiteiten organiseren. Door meer te delen met elkaar groeit het begrip en kun je ook meer met elkaar doen. De regiokerkendag in oktober is daaruit ontstaan. Ik verwacht dat we op termijn op regionaal niveau ook samen gaan werken voor bestuurlijke zaken die je niet per se als kerk alleen hoeft te doen. Lokaal kan de aandacht dan veel meer gericht blijven op kerk zijn in het dorp.



### Van ver weg naar dichtbij

Veel gedoe in de wereld vraagt om een helder geluid van ons als kerk. De stukjes die ik schreef in het Baoken heb ik gebruikt om dat geluid te kleuren en te laten horen. De laatste jaren heb ik dat misschien wat uitgesprokener gedaan, ik heb er ook meer tijd voor gekregen zonder drukke werkweek. En als ik dit teveel ga missen, meld ik me wel bij de schrijverscarroussel van de 'groene stukjes' in de Bathmense Krant. We lossen de wereldproblemen niet op, maar kunnen als kerk wel onze stem laten horen. En stilstaan, ook tijdens onze wake op woensdagavond, bij het leed in de wereld.

### Van hoofd naar handen

Er wordt me vaak gevraagd of ik mijn bestuurswerk in de kerk ga missen. Ik vind het leuk om nu meer tijd voor andere dingen te hebben. Ik blijf powerpoints voor de kerkdiensten maken en ga het beeld-en-geluid-team van de kerk ondersteunen. Ook heb ik me aangemeld om te helpen bij Samen Eten, ook daar kun je bijdragen aan verbinding in het dorp.

Ik voel me zeer verbonden met onze kerkelijke gemeente, net als Wil trouwens. Die doet zoveel! Mijn bestuursactiviteiten waren vaak zichtbaar voor anderen, wat zij doet is veel tastbaarder voor de mensen die het betreft. Die kant beweeg ik nu ook op. Ik heb een goed voorbeeld in huis. En er is echt genoeg te doen.

Anouk van Luik 



**Gerrit Willem Brilman - Gerrit**

Op 7 januari is gestorven Gerrit Brilman in de leeftijd van 86 jaar. Samen met zijn vrouw Hanneke woonde hij sinds 1990 aan de Burgemeester Bogtstralaan 3. Gerrit kwam van de Mashutte te Harfsen en kreeg de kans om door te leren. Als werktuigbouwkundige en bedrijfskundige werkte hij vele jaren bij Thomassen en Drijver in Deventer. Thuis zorgde Hanneke voor het gezin van drie dochters. Aan De Callunahof in Harfsen liggen mooie herinneringen. Na zijn pensioen kwam er meer ruimte voor andere dingen. Zijn grote hobby was genealogie en kunstwerken maken van hout.



Gerrit was een wijze man die veel kennis had en op maatschappelijk gebied veel heeft betekend. Eerst in Harfsen als kerkenraadslid en bestuurslid van de gymnastiek, later in Bathmen bij ABS, Oud Bathmen, de Oude Molen en wethouder gemeente Bathmen. Bovenal was hij een lieve echtgenoot, dierbare vader en trotse opa. En in zijn vriendschappen was hij trouw. Op de kaart staat: "Een sterke tak is van onze stamboom gevallen. Zijn wijsheid, kennis en onvoorwaardelijke liefde leven in ons voort."

Tijdens de afscheidsdienst op 14 januari werd Gerrit in een volle kerk herdacht. Er klonken warme woorden van de kinderen en kleinkinderen en er werd muziek gemaakt. Mooie bloemstukken en een lichtkrans vol kaarsjes lieten zien dat Gerrit veel betekend heeft. Uit de bijbel klonk Psalm 1: 'Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water'. Wao bin ie d'r ene van? Van God! God haalt wat voorbij is altijd weer terug. Zo moge het zijn.

*Ds. Hanneke Diermanse*

**Gerritje Bouwman-Holterbroek**

Nieuwjaarsmorgen is Gerrie Bouwman gestorven in de leeftijd van 75 jaar. Ze werd geboren op Goede Vrijdag 15 april 1949 en groeide op aan de Koerselmansweg in Okkenbroek. Van de boerderij daar ging zij in 1970, samen met haar man Gerrit, op de boerderij aan de Holterweg in Nieuw Heeten wonen. Daar werkten zij samen en werden ze moeder en vader van vier kinderen.



Gerrie hield van de natuur en natuurlijke producten. Jarenlang heeft ze dan ook zelf zuivelproducten gemaakt.

In fotograferen vond ze haar allergrootste passie en levenswerk.

Voor haar zeven kleinkinderen heeft ze als een Fotoma vele plakboeken gemaakt, gemiddeld tien albums per kleinkind. En ook haar tweede bijnaam Zontomaatje spreekt boekdelen.

Voordat Gerrie iets vertelde lag ze vaak met een knalrood gezicht al dubbel van het lachen.

Niet alleen in de kring van haar gezin en familie was Gerrie geliefd. Ook buitenshuis was ze actief voor de school, Plattelandsvrouwen, de Stöppelhaene en de kerk.

De kerk van Okkenbroek en haar geloof hadden een belangrijke plek in haar leven. Hier werd ze gedoopt en aangenomen, trouwde ze en werden de kinderen gedoopt.

Vanuit deze kerk hebben we haar op donderdag 9 januari dan ook uitgeleide gedaan, waarbij we tijdens de afscheidsdienst o.a. Jezus' verhaal over het mosterdzaadje lazen. Want hoeveel is gegroeid uit het leven van deze eenvoudige, lieve vrouw!

Intens is het verdriet om haar gemis. Juist daarom deden de plotseling doorkomende zonnestrallen zo goed aan het eind van haar begrafenis!

*Ds. Gert Wijnstok*





Kijk op de site: [www.kerkbathmenokkenbroek.nl](http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl) voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.  
De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

## KERKDIENTSTROOSTER & GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER

### Zondag 2 februari - 4e na Epifanie

10.00 Eredienst in Bathmen  
ds. Hanneke Diermanse  
*collecte: KIA Werelddiaconaat - Ethiopië*

Jeremia 1,4-10  
Psalm 71,1-6  
1 Korintiërs 12,27-31a  
Lucas 4,21-30  
alternatieve lezing: 1 Koningen 3,16-28

### Zaterdag 8 februari

13.30 Huwelijksviering in Bathmen  
van Jip Lensink en Ruben Ros  
ds. Gert Wijnstok en ds. Verry Patty

### Zondag 9 februari - 5e na Epifanie

10.00 Eredienst in Bathmen  
ds. Gert Wijnstok  
m.m.v. de cantorij  
*collecte: Voedselbank*

Jesaja 6,1-8  
Psalm 138  
1 Korintiërs 15,1-11  
Lucas 5,1-11  
alternatieve lezing: 1 Koningen 8,12-30

### Zondag 16 februari - 6e na Epifanie

10.00 Eredienst in Okkenbroek  
met ds. Hanneke Diermanse  
Kindernevendienst  
*collecte: KIA Binnenlands Diaconaat  
- omzien naar gevangenen -*

Jeremia 17,5-10  
Psalm 1  
1 Korintiërs 15,12-20  
Lucas 6,17-26  
alternatieve lezing: 1 Koningen 9,1-9

### Zondag 23 februari - 7e na Epifanie

10.00 Eredienst in Bathmen  
Pastor Anna van Herwijnen uit Holten  
*collecte: Bloemen voor zieken*

Genesis 45,3-11.15  
Psalm 37,1-11.39-40  
1 Korintiërs 15,35-49  
Lucas 6,27-38  
alternatieve lezing: 1 Koningen 10,1-13

### Zondag 2 maart - 8e na Epifanie

10.00 Vertelvoorstelling in Bathmen  
Kees Postumus  
"Pasen in fragmenten"  
*collecte: Rode Kruis*

Jeremia 7,1-15  
Psalm 92  
1 Korintiërs 15,50-58  
Lucas 6,39-49  
alternatieve lezing: 1 Koningen 11,26-40



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar in een oplage van 600 stuks.

Redactieleden    Henk Oplaat  
                          Henk Kerkdijk  
                          Martien Vermeulen  
                          Géke Veldwachter  
                          Gert Wijnstok  
Opmaak en        Henk Broekhuis  
eindredactie     Wil Mandersloot  
                          Janneke van Schooten

Het volgende **Baoken**  
verschijnt op  
**vrijdag 7 maart**  
Lever kopij uiterlijk  
**woensdag 19 februari**  
12 uur 's middags aan!  
kopij kunt u sturen naar:  
**redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl**

We vragen iedereen die niet op een foto in Het Baoken wil komen, zich te melden bij de redactie. Als u geen bezwaar heeft, hoeft u niets te ondernemen.

*Kopij inleveren vóór*    *Verschijningsdatum*

19 maart	4 april
23 april	9 mei
21 mei	6 juni
18 juni	4 juli
20 augustus	5 september

2025

## GOED OM TE WETEN

### Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Kerkplein 3, 7437 AL BATHMEN  
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>  
**Kerk Okkenbroek**, Oerdijk 228  
**Dorpskerk Bathmen**, Kerkplein 3  
**Beheer/berichten voor website:**  
[website@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:website@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Voorzitter

Ankie Borger, 06 34648511  
[voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Scriba

Janneke van Schooten, 06 13460911  
[scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Penningmeester

Marian Jansen, 06 57272033  
[penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883  
[gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl)  
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281  
[hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl)  
[predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996  
[diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Ledenadministratie en

### aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765  
[kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714  
[verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Kosterszaken:

[koster@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:koster@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Vervoer van / naar de kerken Bathmen en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

### Melden ziekenhuis of verpleeghuis

opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175

b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

### Voor uitvaartdienst

Neem a.u.b. contact op met één van de predikanten

### Banknummers

Kerkelijke bijdrage:    NL32RABO0373726511  
Algemeen:                NL91RABO0305703714  
ZWO:                        NL60RABO0305737155  
Diaconie:                 NL94RABO0305703854

### Vertrouwenspersonen

Harry Enserink [harryenserink@home.nl](mailto:harryenserink@home.nl); tel: 0613152255  
Marianne Nijmeijer [mgnijmeijer@live.nl](mailto:mgnijmeijer@live.nl); tel: 0622608904



DOMINEE DE HEER KOMT SAMEN MET HAAR COLLEGA'S VAN DE CLASSIS ...

HEBBEN JULLIE HET AL GEHOORD? HET OUDE HOOFDGEBOUW VAN HYDEPARK IS AFGEBROKEN!

WAT?

ECHT?!

GOH, DAAR LAGEN HEEL WAT HERINNERINGEN...



...HERINNERINGEN AAN NACHTEN VOL EH, THEOLOGISCHE DISCUSSIES!

...LITURGISCHE EXPERIMENTEN!

...SPIRITUELE INZICHTEN!

EH JA, NATUURLIJK, DAT BEDOEL IK...!

